

## Γράμμα του Διευθυντή Σύνταξης

# Η Καρδιοαγγειακή Ιατρική στη Χώρα μας. Αποτίμηση της Σημερινής Κατάστασης και Εκτιμήσεις για το Μέλλον

ΠΑΝΟΣ Ε. ΒΑΡΔΑΣ

Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου



**Η** καρδιοαγγειακή ιατρική γνώρισε στη χώρα μας μία αναμφισβήτητη ανάπτυξη τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, παράλληλα με την ανάπτυξή της σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Οι λόγοι αυτής της σημαντικής εξέλιξης είναι γνωστοί και εκτιμώ ότι δεν αμφισβητούνται.

Πρώτα, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης της νέας επιδημίας με το όνομα, ισχαιμική καρδιακή νόσος και αιφνίδιος θάνατος.

Η βιομηχανία των φαρμάκων και της ιατρικής τεχνολογίας ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της νόσου και αναμφίβολα στην κερδοφορία της.

Το κράτος μας και επιμέρους η εθνική ασφαλιστική πολιτική στο όνομα της δωρεάν υγείας προσέφερε χωρίς περιορισμούς την υποστήριξή της στους πάσχοντες.

Συχνότατα, η γενναία χρηματοδότηση προσφέρθηκε χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ρυθμιστικούς ιθμούς, χωρίς μέτρο ή ενίοτε και χωρίς λογική.

Ήταν μοιραίο, αυτή η εξαιρετική οικονομική ευφορία να προσελκύσει τίμιους και ανέντιμους, ικανούς και άχρηστους στην ιεροτελεστία της.

Αναμφισβήτητα, η καρδιοαγγειακή ιατρική εξαιτίας αυτής τα άμετρης οικονομικής υποστήριξης αναπτύχθηκε εξαιρετικά και συγκρίσιμα με τα επίπεδα των σύγχρονων μεγάλων χωρών.

Αναμφισβήτητα, ο Έλληνας ασθενής με προβλήματα Καρδιοαγγειακής φύσης, τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, έτυχε σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης.

Αναμφισβήτητα ωστόσο, η κατάσταση στα οικο-

νομικά της υγείας, στο κόστος των υλικών και στην έκταση της χρήσης τους, υπήρξε εκτός ελέγχου.

Οι υπερτιμολογήσεις των υλικών, κανόνας. Μέσα σ' αυτές τις υπερτιμήσεις, χώρεσαν εκπαιδευτικές χορηγίες, παροχές νόμιμες και άνομες, ερευνητικά πρωτόκολλα και ασφαλώς το εμπορικό κέρδος των εταιρειών.

Ταυτόχρονα και εντελώς αδικαιολόγητα, οι πράξεις των ιατρών μέσα στα εργαστήρια και στη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών υπήρξαν πάντοτε υποκοστολογημένες.

Συχνά δεν υπήρξε κωδικός κοστολόγησης για εξαιρετικά σημαντικές επεμβάσεις, όπως περίπου συμβαίνει με το σύνολο αντικείμενο της ηλεκτροφυσιολογίας.

Είναι άγνωστο, αν το τελικό προϊόν αυτής της παράδοξης υπερτιμολόγησης των υλικών και υποτίμησης του κόστους της ιατρικής πράξης είναι συμφέρον για τα οικονομικά των ταμείων.

Συνιστά αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης. Οποσδήποτε όμως, αυτή η κατάσταση υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή.

Πάντοτε οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.

Σήμερα, το κόστος των υλικών της καρδιοαγγειακής ιατρικής προσαρμόζεται στα κατώτερα Ευρωπαϊκά.

Το χαιρετίζουμε με ικανοποίηση. Ταυτόχρονα και με τη ίδια επιμέλεια χρειάζεται οι υπηρεσίες που υπηρετούν τις ιδέες της λογικής και της οικονομίας, να κατανοήσουν ότι οι λειτουργοί της υγείας, όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι τεχνολόγοι έχουν σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης έρευνας και ανέλιξης.

Αν αυτό δε γίνει κατανοητό, τότε το θύμα θα είναι δυστυχώς, ο Έλληνας ασθενής, καθώς αναπόφευκτα θα υποχρεωθεί να αποφύγει ένα υποβαθμισμένο και

αδιάφορο Δημόσιο Νοσοκομείο, πληρώνοντας από τις οικονομίες του την ιδιωτική περίθαλψη, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα στην Καρδιοχειρουργική.